

ΕΩΣ 12,8% ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Πιο ευάλωτες στο AIDS, πιο ανθεκτικές στην ηρωίνη



Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Τυχερές μέσα στην ατυχία τους είναι οι χρήτριες ναρκωτικών στη χώρα μας. Ενώ είναι ιδιαίτερα ευάλωτες έναντι της λοίμωξης HIV/AIDS σε σχέση με τους άνδρες χρήστες ναρκωτικών, από την άλλη φαίνεται ότι είναι περισσότερο προστατευμένες έναντι του αιφνιδίου θανάτου από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), περίπου 2.500 γυναίκες στη χώρα μας αντιμετωπίζουν σοβαρό χρόνιο πρόβλημα εξάρτησης από την ηρωίνη, ενώ ο αντίστοιχος

αριθμός των ανδρών είναι 18.038.

Η επικεφαλής του ΕΚΤΕΠΝ, Μέννη Μαηλικιώρη, ανέφερε ότι, παρά το γεγονός πως οι γυναίκες αποτελούν το 12% περίπου του πληθυσμού των

προβληματικών χρηστών ναρκωτικών και το 15% εκείνων οι οποίες ξεκινούν θεραπεία, είναι εντυπωσιακό ότι, την ίδια στιγμή, συνιστούν το 24% του συνόλου των καταγεγραμμένων ο-

ροθετικών χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) για το 2012.

Η ίδια σημείωσε ότι, σύμφωνα με

τα διαχρονικά στοιχεία για τους θανάτους οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τη χρήση ναρκωτικών κατά την τελευταία δεκαετία, το ποσοστό το οποίο αφορά τις γυναίκες κυμαίνεται μεταξύ 5,2% και 12,8%.

Να σημειωθεί ότι στα προγράμματα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ λαμβάνουν σήμερα θεραπεία περίπου 1.200 γυναίκες με εξάρτηση από την ηρωίνη, οι οποίες αποτελούν περίπου το 15% των θεραπευόμενων του Οργανισμού.

Σε ό,τι αφορά τις λίστες αναμονής για θεραπεία, αυτές δεν έχουν ακόμη εξφανιστεί στη χώρα μας, καθώς στην Αθήνα για να ενταχθεί κανείς σε πρόγραμμα θεραπείας πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 3,5 χρόνια.

Στον πάγο οι νέοι διορισμοί διοικητών νοσοκομείων

Παγώνουν, όπως φαίνεται, για... άγνωστο διάστημα οι διορισμοί των νέων διοικητών στα νοσοκομεία, καθώς το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλης αφήνει στον αέρα την ανανέωση της στελέχωσης του ΕΣΥ. Παρά το διαβεβαιώσιες της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας ήταν ότι το ξεκαθάρισμα και η επιλογή θα γίνει άμεσα, τελικώς, όπως όλα δείχνουν, μάλλον προς το τέλος καλοκαιριού αναμένονται τα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα δημόσια νοσοκομεία.

Η ρευστή πολιτική κατάσταση της χώρας φαίνεται ότι δημιούργησε προσκόμματα πιθανώς και στο... μοίρασμα της τράπουλης. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζο, οι νέοι διοικητές θα αργήσουν λίγο και πιθανώς να μπουν στα νοσοκομεία προς το τέλος του καλοκαιριού, αφού η αρμόδια επιτροπή καθυστέρησε στην επιλογή και δεν είναι ακόμη έτοιμη να παραδώσει τις λίστες με τα ονόματα.