

ΝΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΗΡΩΙΝΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

# Η κρίση σπρώχνει τους χρήστες στα φθηνά ναρκωτικά

» Στην εποχή της κρίσης έχει μειωθεί το χαρτζιλίκι του χρήστη, καθώς οι γονείς και οι φίλοι δεν έχουν πια χρήματα για να τον βοηθήσουν να αγοράσει τη δόση, αλλά και η επαιτεία πλέον δεν αποδίδει όσο παλιότερα. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της ενέσιμης χρήσης και άλλων ουσιών πέραν της ηρωίνης, διότι με ελάχιστα χρήματα οι χρήστες αγοράζουν μικρή ποσότητα της ουσίας, η οποία είναι πολύ πιο δραστική όταν γίνεται με ένεση.

Η νέα πραγματικότητα στην Ελλάδα αποτυπώνεται στη νέα ευρωπαϊκή έκθεση για το 2014, στην οποία φαίνεται ότι η ενέσιμη χρήση πολλών ναρκωτικών ουσιών θα αυξάνεται τα προσεχή χρόνια στην Ευρώπη. Ήδη μετά το 2012 στην Ελλάδα αυξάνεται ελαφρώς και η ενέσιμη χρήση ηρωίνης, η οποία εμφάνιζε μικρή, αλλά σταθερή μείωση τα προηγούμενα χρόνια.

Η επιστημονική υπεύθυνη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα κ. Μ. Τερζίδου σημείωσε πως η ανάγκη που δημιουργήσε η οικονομική κρίση για πιο «φθηνά» ναρκωτικά στην Ελλάδα έφερε το sisa. Ένα πολύ οικονομικό ναρκωτικό που εισπνέεται συνήθως μέσα από γυάλινη πίπα. Πρόκειται για με-



## Θραύση κάνει εισπνεόμενη ουσία που αναμειγνύεται ακόμα και με υγρά μπαταρίας

θαμφεταμίνη που αναμειγνύεται με αιθυλική αλκοόλη, υδροχλωρικό οξύ, αλλά και υγρά μπαταρίας, όπως έχει διαπιστωθεί.

Η κ. Τερζίδου, που παρέχει κάθε χρόνο στοιχεία από την Ελλάδα για να συνταχθεί η ετήσια Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα ναρκωτικά, εκτιμά ότι η αύξηση της χρήσης του σχετίζεται με το γεγονός ότι είναι δέκα φορές φθηνότερο από την ηρωίνη και επισημαίνει: «Είναι λογικό να προτιμάται από χρήστες, ανάμεσα στις κοινότητες των εξαρτημένων του δρόμου που δεν διαθέτουν χρήματα. Όταν η μέση δόση ηρωίνης έχει 30 ευρώ και το sisa κοστίζει μόλις 3 ευρώ είναι λογικό να αναζητούν το δεύτερο». Μάλιστα, όπως σημειώνει, οι ίδιοι οι χρήστες λένε ότι είναι δέκα φορές πιο δραστικό από την ηρωίνη, με αποτέλεσμα να το χραι-



μοποιούν παρ' ότι γνωρίζουν ότι τελευταία καταγράφονται θάνατοι από τη χρήση του.

Επίσης, τελευταία παρατηρείται το φαινόμενο να μεταδίδονται σοβαρά νοσήματα, όχι μόνο με την ενέσιμη, αλλά και με την εισπνεόμενη χρήση, όταν αυτή είναι με σύνεργα κοινά μεταξύ χρηστών, καθώς καταστρέφεται ο βλεννογόνος της ρινικής κοιλότητας και συχνά στην εισπνεόμενη χρήση αιμορραγεί, είτε αυτή αφορά το sisa είτε τη χρήση κοκαΐνης.

Πάντως, η κ. Τερζίδου επισημαίνει ότι, παρά την οικονομική κρίση, δημιουργήθηκαν νέες μονάδες υποκατάστασης, αυξήθηκε η διανομή συρίγγων μιας χρήσης και είναι ήδη υπό θεραπεία ο μισός πληθυσμός προβληματικών χρηστών.