

02β/20 | κυριακάτικη δημοκρατία

Κυριακή 7 Ιουλίου 2013

ΘΕΜΑΤΑ



ΑΓΑΠΗΤΕ κύριε υπουργέ,

Σιδεροκέφαλος και καλά κουράγια στα νέα σας καθήκοντα.

Αν και πιστεύω ότι δεν είναι αρκετές οι ευχές ενός Έλληνα πολίτη για να τα βγάλετε πέρα στον βούρκο που σας πετάξαν. Δεν είναι απλώς θέμα ικανότητας, είναι θέμα βαθιάς γνώσης και επίγνωσης ότι ύστερα από αυτή την υπουργοποίηση μπορεί να τελειώσει και η πολιτική σας καριέρα. Σαφώς και είστε πολύ ικανότερος από την κυρία Γεννηματά και πολλούς άλλους, αλλά δεν αρκεί αυτό. Τα θέματα που καλείστε να λύσετε βάζουν απέναντί σας τους μεγαλογιατρούς, τους φαρμακοποιούς και δεκάδες οργανισμούς παράλληλους της Υγείας, που είναι στη δικαιοδοσία σας. Ήδη όλοι αυτοί έχουν πληγεί από την εξέλιξη της κρίσης, αν και ορισμένοι εξακολουθούν και μασάνε καλά. Οι φαρμακευτικές, παρά τις μειώσεις τιμών, εξακολουθούν να γλεντούν.

Αναλώσιμα που στην Ελλάδα έχουν 3.000 ευρώ στην Κύπρο έχουν 300 ευρώ και στη Σουηδία έχουν 100 ευρώ.

Η έκκληση

Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μέσο στη ζωή μου για τον εαυτό μου ή την οικογένειά μου.

Τώρα όμως, κύριε υπουργέ, θέλω να σας ζητήσω κάτι σχετικά με τους χρήστες ναρκωτικών.

Μην απορείτε, δεν είμαι χρήστης, όμως τα τελευταία χρόνια προσπάθησα να βοηθήσω τους χρήστες και έχω αντιληφθεί καλά τα προβλήματα.

Είναι γεγονός ότι το κράτος φρόντισε όσο μπορούσε και όταν μπορούσε, και μέσα από τις διαδικασίες φροντίδας δημιουργήθηκαν δύο μεγάλοι οργανισμοί, το ΚΕΘΕΑ και ο ΟΚΑΝΑ. Κάθε οργανισμός με εντελώς διαφορετικό τρόπο, τόσο διαφορετικό, που σχεδόν οι οργανισμοί είναι εχθροί μεταξύ τους. Το ΚΕΘΕΑ, σκορπισμένο σε όλη την Ελλάδα, διατρεί Κοινότητες που προσπαθούν να απεξαρτήσουν τους χρήστες και να τους παραδώσουν με υγιή ψυχικό κόσμο στην κοινωνία, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, το οποίο κρατάει μερικά χρό-



Ο Ηλίας Μαμαλάκης με τους συντελεστές του βιβλίου «Μαγιστικές εντός», που γράφτηκε με τη βοήθεια φιλάσκειμων, μελών των κοινοτήτων απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ

μέλλον.

Από την άλλη, ο ΟΚΑΝΑ έχει και αυτός τα προβλήματα του. Εκατοντάδες χρήστες, για να μην πω χιλιάδες, κάνουν αιτήσεις για να μουν στα προγράμματά του, οι οποίες δεν ικανοποιούνται ποτέ.

Αν πάει να ανοίξει κάπου ένα κέντρο διανομής μεθαδόνης ο ΟΚΑΝΑ, πέφτουν πάνω να τους σκοτώσουν μιλώντας για αύξηση εγκληματικότητας, για πρεζάκια που θα χαλάσουν τη γειτονιά, για καταστροφή της περιοχής.

Γυ' αυτό σας λέω, κύριε υπουργέ.

Τους φαταούλες γιατρούς τούς ξέρετε, τα υπερκέρδη των φαρμακευτικών επιόχων, αλλά αυτά τα άρρωστα παιδιά πρέπει να τα δείτε με άλλο μάτι, όχι με τη σπάθη του τιμωρού, αλλά με βλέμμα πατρικό.

Μην ακούτε τους καρεκλοκένταυρους συμβούλους της τρώικας, που ζεσταίνουν τις καρέκλες τους με τους παχυλούς μισθούς τους. Αφήστε το ΟΚΑΝΑ ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ ΚΕΘΕΑ

Γράμμα στον υπουργό Υγείας για τα ναρκωτικά

«Μην ακούτε τους καρεκλοκένταυρους συμβούλους της τρώικας, που ζεσταίνουν τις καρέκλες τους με τους παχυλούς μισθούς τους. Αυτά τα άρρωστα παιδιά πρέπει να τα δείτε με άλλο μάτι (πατρικό) και όχι με τη σπάθη του τιμωρού»



Ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης

Το σπουδαίο έργο της απεξάρτησης

ΕΔΩ ΚΑΙ τρία χρόνια εποκέπτομαι τις κοινότητες του ΚΕΘΕΑ στις φυλακές. Εάν με έναν μαγικό τρόπο μπορούσα να πάρω τους πρώην χρήστες των Κοινοτήτων αυτών, να τους πέρσω στο γραφείο σας και να σας πω ότι είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές των πανεπιστημίων, θα το πιστεύατε, έστω και αν έχουν σοβαρά καταδικές για σοβαρά αδικήματα. Γιατί με την ψυχοθεραπεία και με τη συστηματική προσπάθεια επανένταξης στην κοινωνία αλλάζουν τον τρόπο οκέψης και πετάνε το παρελθόν.

Τέτοια δουλειά γίνεται εκεί. Κακοπληρωμένοι θεραπευτές, με εξειδικευμένες σπουδές και ενίοτε ζορικό παρελθόν, βγάζουν τα παιδιά από την απομόνωση και τα κοινωνικοποιούν.

Και, όταν τελειώσουν από αυτή την ιστορία, δεν είναι ότι απλώς επανεπέντασσονται στην κοινωνία, σπουδάζουν σε πανεπιστήμια, μαθαίνουν τέχνες, συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, καλλιεργούν τη φωνή τους, το χορευτικό τους ταλέντο, παντρεύονται, κάνουν παιδιά.

να. Αλλά όταν το άτομο τελειώσει τη διαδικασία, είναι καλύτερο τουλάχιστον από εμένα, δεν ξέρω, ίσως και από εσάς.

Ο ΟΚΑΝΑ, πάλι, βοηθάει ο χρήστης να παίρνει ένα αποκατάστατο του ναρκωτικού, αφήνοντας τον χρήση σε όλη του τη ζωή ρεμάλι, δηλαδή παρακράτος.

Η μεθαδόνη

Η μεθαδόνη δε που δίνουνε, σας πληροφορώ, είναι πιο βαριά και από την ηρωίνη. Ο χρήστης παραμένει χρήστης και η ψυχή του και το μυαλό του σε όλη του τη ζωή ζουν στο περιθώριο. Το μόνο, ότι δεν κυνηγεί χρήμα για να πληρώσει τη δόση, γιατί του τη δίνουν δωρεάν, με αποτέλεσμα τη σχετική μείωση

της εγκληματικότητας. Γιατί συνήθως οι βαριοί χρήστες κλέβουν και σκοτώνουν για τη δόση τους.

Είδατε τη μεγάλη διαφορά υπάρχει; Από τη μια, είναι αποτοξίνωση, από την άλλη, είναι υποκατάσταση.

Λέγεταί, λοιπόν, ότι για λόγους οικονομίας, μια και οι δύο οργανισμοί ασχολούνται με τα ναρκωτικά, θα συμπυκνωθούν σε έναν. Να μην πληρώνετε δύο διευθυντές, αλλά έναν. Πέρα από αυτό όμως, δεν θα γίνει ούτε ένα ευρώ οικονομία. Εάν, φυσικά, εξακολουθήσετε να λειτουργείτε κανονικά τους οργανισμούς. Γιατί καμία σχέση οι κοινότητες του ΚΕΘΕΑ με τα κέντρα διανομής μεθαδόνης του ΟΚΑΝΑ. Είναι δύσκολο πρά-

μα η απεξάρτηση, κύριε υπουργέ. Ευτυχώς, εμείς δεν μιλάμε στη ζωή μας. Η χρήση σε οδηγεί στο περιθώριο. Σε κάνει στην αρχή να κλέβεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Μετά τον ψυλικατζή της γειτονιάς και μετά ένοπλη ληστεία, μετά φόνου ίσως. Πιόνες και καταδικές ναρκωτικών από ισόβια έως πέντε χρόνια. Νέα παιδιά, θύματα δικιάς μας. Του σχολείου, της οικογένειας, του έρωτα και του μίσους. Χρειάζεται βοήθεια, πιστέψτε με.

Σε έναν άρρωστο δεν γυρίζεις ποτέ την πλάτη. Ο,τι και αν έχεις να του δώσεις, είναι χρήσιμο, από μια κουβέντα, ένα χάδι, ένα ποτήρι νερό. Την προηγούμενη Κυριακή ήμουν στην Καλα-

μάτα, που στο κάστρο της έγινε η αποφοίτηση 92 μελών από τις Κοινότητες του ΚΕΘΕΑ όλης της Ελλάδας.

Ακούραστα καθίσωμαι και ακούσαμε τα ευχαριστώ και την αγάπη των 92 παιδιών που βγήκαν πάλι στην κοινωνία. Για λίγο ήρθε ο δήμαρχος Καλαμάτας και γρήγορα έφυγε ο εκπρόσωπος του μπροπολάτη.

Ήθελα να είχα εκεί τον αρχηγό της Αστυνομίας, ήθελα να είχα τον γενικό εισαγγελέα της Μεσοπείας, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, διευθυντές σχολείων.

Τίποτα. Μόνο μανάδες και πατεράδες, αδέρφια και φίλοι των παιδιών που αποφοιτούσαν. Αυτά τα παιδιά, να θυμάστε, δεν έχουν ένα κακό παρελθόν, έχουν ένα καλό

Εσείς κρίνετε

Καθένας τη δουλειά του, καθένας την άποψή του.

Και εσείς κρίνετε τι είναι καλύτερο, η υποκατάσταση με μεθαδόνη και η συνέχεια στη χρήση ή η θεραπεία;

Και μη σας νοιάζει, όλοι αυτοί οι θεραπευτές που είναι στις κοινότητες, στα θεραπευτικά κέντρα, στις μονάδες αποκατάστασης και επανένταξης, μόλο που οι μισθοί τους κοπικανε κατά 70%, αν δεν τους χασοοκίσετε κι άλλο, θα μείνουν εκεί, στη ζορική αυτή δουλειά της αποτοξίνωσης, γιατί θεωρούν ότι δεν κάνουν δουλειά, αλλά έχουν ιερό καθήκον.

Θέλω να σας χαριτίσω και να σας πω ότι θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που η εφημερίδα όπου δουλεύω, η «δημοκρατία», μου δίνει βήμα να βοηθήσω σε ένα θέμα που καίει ολόκληρη την κοινωνία.

Πάντως, θέλω να ξερετε ότι έχουμε και εμείς τη δύναμή μας και θα μας βρεθεί αντιμετώπιση και γερά, μάλιστα, όλους μαζί ενωμένους σε μια πυγμή σε περίπτωση που...

Πολύ φιλικό Ηλίας Μαμαλάκης