

**ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ:**

**Η ναλοξόνη μπορεί να περιορίσει δραστικά τους θανάτους από υπερβολική δόση**

**ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ**

» Τα πρωτοφανώς υψηλά επίπεδα των παρεχόμενων θεραπειών για χρήστες ναρκωτικών στην Ευρώπη συνιστούν μία από τις θετικές αλλαγές που διαφαίνονται στο ευρωπαϊκό τοπίο των ναρκωτικών σήμερα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA) για το 2012, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από την έδρα του Παρατηρητηρίου στη Λισσαβώνα.

Ο οργανισμός εφιστά ωστόσο την προσοχή στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες θεραπείας για χρήστες ναρκωτικών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Παρότι ο αριθμός των χρηστών ηρωίνης που ξεκινούν θεραπεία για πρώτη φορά συνεχίζει να φθίνει, πολλοί από τους χρήστες αυτούς θα συνεχίσουν να χρήζουν βοήθειας για τα επόμενα χρόνια λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των προβλημάτων από τη χρήση ηρωίνης.

Ο οργανισμός υπογραμμίζει ότι, καθώς πλέον ο αριθμός των χρηστών που επωφελούνται των συναφών υπηρεσιών είναι μεγάλος, αυξάνεται η ανάγκη

να δοθεί έμφαση στην αδιάλειπτη περίθαλψη, στην κοινωνική επανένταξη και στη συναίνεση σε ό,τι αφορά τον ορισμό της ρεαλιστικής μακροχρόνιας αποθεραπείας.

Μεταξύ των ζητημάτων που αναδεικνύει η έκθεση είναι η ανάγκη επένδυσης σε νέες παρεμβάσεις, όπως αυτές που στοχεύουν στη θεραπεία της ηπατίτιδας C και στην πρόληψη περιστατικών υπερβολικής δόσης, με την εκπαίδευση ατόμων στη χορήγηση ναλοξόνης σε χρήστες ναρκωτικών σε κρίση. Ένα ισχυρό μήνυμα που εκπέμπει η έκθεση είναι ότι οι θεραπείες για χρήστες ναρκωτικών μπορούν να αποτελούν συμφέρουσα πολιτική επιλογή, από οικονομική άποψη, ακόμη και σε περίοδο λιτότητας.

Το EMCDDA εκτιμά ότι τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια Ευρωπαίοι παρακολούθησαν προγράμματα θεραπείας από παράνομα ναρκωτικά το 2011. Οι χρήστες οπιοειδών αντιπροσωπεύουν την πολυπληθέστερη ομάδα χρηστών υπό θεραπεία ακολουθούμενοι από τους χρήστες κάνναβης και κοκαΐνης (διάγραμμα 3.5). Η θεραπεία υποκατάστασης παραμένει θεραπεία «πρώτης

επιλογής» για την αντιμετώπιση του εθισμού στα οπιοειδή, σύμφωνα με τον οργανισμό. Περίπου 730.000 Ευρωπαίοι παρακολουθούν πλέον τέτοια προγράμματα, έναντι 650.000 το 2008, δηλαδή περίπου οι μισοί από τους 1,4 εκατομμύρια προβληματικούς χρήστες οπιοειδών που εκτιμάται ότι υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη. Άλλες βασικές μορφές παρεχόμενων θεραπειών είναι οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και η σωματική αποτοξίνωση.

«Όσο η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με αρνητικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, αυξανόμενη ανεργία και περικοπές των δημοσίων δαπανών, τα κονδύλια για την υγεία, τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια κινδυνεύουν με περικοπές» δηλώνει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του EMCDDA, João Goulão. «Ήδη διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αναφέρουν περικοπές στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Πρέπει να ενισχύσουμε το μήνυμα ότι η θεραπεία των χρηστών ναρκωτικών παραμένει η πιο οικονομική πολιτική επιλογή, ακόμη και σε καιρούς δύσκολους για την οικονομία».